

INFO Juli - augustus 2024



Kom Bij Ons

Beste Leden van KBO De Zomerzon:



De Zomerzon, die is er en schijnt volop. Op dit moment prachtig weer, met een warme blik op de vakantietijd. Fietsbanden oppompen, auto een zomercheck, zwemkleding pakken. Gezellig met een drankje in de tuin of balkon, terugdenkend aan de prachtige activiteiten van het afgelopen seizoen. Zeker de KBO-activiteiten in het bijzonder. Het bestuur wenst alle KBO-leden een super gezellige zomer toe met o.a. de fietstocht op 4 juli, de dansmiddag op 11 augustus en de 6-daagse busreis op 2 september. We hopen elkaar na de zomer weer te ontmoeten.

Verhuizing:

Beste leden, mocht er iemand van jullie gaan verhuizen, of verhuisd zijn, willen jullie dit dan aan het secretariaat laten weten via kbo.zomerzon.secretariaat@outlook.com Dank jullie wel!!!!

Senioren Cine Twins:

***) Dinsdagmiddag 9 juli a.s. om 14.45 u.: De film BOLERO.** Parijs in de roerige twintiger jaren. We volgen de componist Maurice Ravel die op dat moment als de belangrijkste (nog levende) componist van het land wordt gezien. Hij werkt aan een compositie die moet iets zinderends, erotisch en gewaagds worden.

***) Dinsdagmiddag 20 augustus 2024 a.s. 14.45 u.: De film: De Movie Teller.** Zondag is de favoriete dag van Maria Margarita. Dan gaat ze met de familie naar de bioscoop. Wanneer hun geld op is, blijkt Maria een bijzonder talent te hebben. Ze kan films tot in detail fantastisch navertellen. Zij heeft een steeds groter wordend publiek, waardoor in haar stadje alles verandert. Het is noodzakelijk om van te voren te reserveren op tel. 024-622 13 46. **Op vertoon van uw KBO-pas, geldt een gereduceerd tarief van € 8.70**
Cine Twins, Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. Verdere info: www.cinetwins.nl



Fietstocht /BBQ ATTENTIE !!!!!

Voor donderdag 4 juli is er weer een mooie fietstocht uitgezet met na afloop een gezellige barbeque in MFA Het Trefpunt. We verzamelen om 13.30 u. bij MFA Het Trefpunt. Voor onze eigen veiligheid fietsen we in kleine groepjes en vermijden zoveel als mogelijk drukke wegen. Er is onderweg in ieder geval 1 rustplaats, maar als de weersomstandigheden (warm weer) daarom vragen, kan er nog een extra rustplaats toegevoegd worden. We verwachten de laatste groep om 17.00 u. terug, waarna we van de welverdiende barbeque gaan genieten. **De kosten voor de activiteit bedragen € 20.00 p.p.** Zij die niet fietsen, maar wel aan de barbeque willen deelnemen moeten zich ook opgeven. Wij wensen jullie bij voorbaat een gezellige fietstocht met barbeque toe. **Opgave voor de fietstocht en / of barbeque voor 1 juli.** U kunt zich telefonisch opgeven bij: Marjory van der Spek tel. 0485-516 614 / 06-44 77 82 68 of Cor Derks tel.0485-516 903 / 06 36 54 83 06.

Koersbal:

Het Koersballen is elke woensdag in het MFA Het Trefpunt. Kom allemaal weer kijken en beter nog, meedoen. De kosten zijn per jaar € 12.50. Koersbal, gezellig en fit makend.
Contactpersoon voor het Koersbal is Ries Caspers tel. 0485-516 290 /06-30 18 21 06

Duo-fiets:

Ook deze zomermaanden kan er weer gebruik gemaakt worden van de duo-fiets. Op een aantal donderdag middagen kan er vanuit de huiskamer een tochtje gemaakt worden, omdat de duo-fiets met bestuurder dan bij de huiskamer staat. U kunt ook op elke andere willekeurige dag van de duo-fiets gebruikmaken door deze tijdig te reserveren. Telnr. 06-30 27 23 10 of via www.SLIM, waar ook verdere informatie staat.



Dansmiddagen:

De eerst komende dansmiddagen zijn op zondag 11 augustus, 18 oktober en 8 december van 14.00 tot 17.00 u. in het MFA Het Trefpunt. De kosten voor deelname aan deze middag zijn € 5.00 p.p.

KBO 6-daagse busreis:

Dit jaar gaat de reis van maandag 2 sept. t/m zaterdag 7 sept. naar het **Zwarte Woud**. De reis is per luxe touringcar. We gaan naar de plaats **Schallstadt**, even voorbij Freiburg en logeren in **Hotel Zum Ochsen**. Hotel Zum Ochsen is een landelijk ingericht hotel restaurant en serveert streekgerechten. De hotelverzorging is op basis van volpension. De hele week is er een excursieprogramma. De kosten bedragen € 785.00 p.p. op basis van een 2 persoonskamer. Er zijn nog 2, 2-persoonskamers beschikbaar.

Marjory van der Spek kan u van de reis alles vertellen. **Wilt u nog mee ???**

dan graag opgeven voor 1 augustus bij Marjory van der Spek 0485-516 614 / 06-44 77 82 68

Verlag busreis 20 juni, door Cor Derks:

***) De kamelenboerderij**

Op donderdag 20 juni om exact 09.00 uur vertrok de bus richting Berlicum. Wat konden we daar verwachten? Ja, een kamelenboerderij maar hoe dan? Bij aankomst waren we meteen verrast. Wat een bedrijf! En wat veel kamelen! Maar wat opviel; alle kamelen hebben maar 1 bult, dus eigenlijk een dromedaris. Dit laatste wordt in slechts 3 landen op de hele wereld zo uitgelegd, maar het is en blijft gewoon een kameel aldus de bedrijfsleider. Na de koffie met cake en de presentatie over het 20 jaar geleden opgestarte bedrijf met 3 kamelen, het hoe en waarom, kregen we een zeer mooie rondleiding over het bedrijf. We waren allemaal bijzonder verrast over de wijze waarop ons werd verteld over de werkwijze en verzorging van de 115!! kamelen. Ook het doel werd heel duidelijk, omdat de kamelenmelk o.a. bij verschillende gezondheidsklachten een heilzame werking heeft. Na dit onverwacht interessante en boeiende avontuur (want dat was het eigenlijk) werd koers gezet naar Hilvarenbeek voor het 2^{de} deel van de dagtocht.

***) Het Kermismuseum**

Ook het kermismuseum werd een bijzondere en prachtige beleving. Bij binnenkomst in een grote zaal met allemaal grote nostalgische draaiorgels werden we getraakteerd op een prima lunch. Hierna naar de grote benedenverdieping waar we ons meteen thuis voelden op een kermis zoals die ongeveer 100 jaar geleden is begonnen. Alle attracties kwamen ons bekend voor en we keken de ogen uit dat dit op deze wijze aan ons werd getoond. Ook de manier waarop de presentatie van een zeer bevlogen en zeer enthousiaste echte Brabantse eigenaar ons meenam in de geschiedenis van de kermis, wakte vaak op de lachspieren. We werden ook nog verrast met o.a. poffertjes, suikerspinnen, popcorn en konden nog genieten van enkele drankjes waarbij met name de advocaatjes met slagroom de favoriete drank was. Met het draaien aan het rad van avontuur, slaan op de kop van jut of iets kopen in de ouderwetse snoepkraam, ging bijna iedereen wel met een zuurstok, kaneelstok, tulpen, peperkoek, horloge, een zak popcorn of pluche beest mee de bus in. We waanden ons 3 uur lang weer op een kermis zoals wij die nog allemaal van vroeger kennen. Het was een feest der herkenning. Zeer, zeer geslaagd. Bij terugkomst in Milsbeek werd onder genot van een drankje en een zeer goed verzorgd diner nog even nagepraat over de volgens velen, de mooiste busreis ooit die nog lang in herinnering zal blijven.
